

## Οδική Ασφάλεια

### Υπόθεση όλων μας

Η οδική ασφάλεια είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί πολύ, όχι μόνο τους - πολλές φορές - απρόσεκτους οδηγούς, αλλά και τους πεζούς, τους ποδηλάτες και γενικότερα το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Εκατοντάδες αυτοκινητιστικά δυστυχήματα συμβαίνουν κάθε χρόνο, αφήνοντας όλο και περισσότερες ζωές να χάνονται στην άσφαλτο. Η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι και μπορούμε να συμβάλουμε όλοι στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αν ακολουθούμε σωστά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας διδάσκονται στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, όμως δεν τηρούνται πάντοτε. Η επιμόρφωση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας ξεκινά από τους γονείς, όμως τώρα πια έχει καθιερωθεί και ως δραστηριότητα στα σχολεία. Οι πιο απλοί κανόνες, όπως το να διασταυρώνουμε τον δρόμο με προσοχή ή να φοράμε κράνος όταν οδηγούμε ποδήλατο, μπορεί να σώσουν ζωές ή να αποτρέψουν σοβαρά ατυχήματα, εάν ακολουθούνται σωστά.

Παρατηρούνται αρκετά δυστυχήματα με θύματα νεαρών, που δεν έχουν πολύ καιρό το δίπλωμα οδήγησης. Κι αυτό γιατί δεν γνωρίζουν ή δεν λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και είναι απρόσεκτοι. Η οδήγηση δεν είναι παιχνίδι και πιστεύω πως με το να δίνονται άδειες σε ανεύθυνα και ανώριμα άτομα ρισκάρεται περισσότερο η σωματική ακεραιότητα, όχι μόνο των ίδιων αλλά και πολλών άλλων αθώων που θα βρεθούν στον δρόμο τους.

Το αλκοόλ είναι άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει -προς το χειρότερο- τον αριθμό των δυστυχημάτων. Δεν επιτρέπεται να οδηγά κάποιος αν έχει πιεί πολύ, όμως οι περισσότεροι αδιαφορούν χωρίς να αναλογίζονται τις συνέπειες. Το ποτό ζαλίζει και δε σε αφήνει να δεις καθαρά, πόσο μάλλον όταν είσαι σε ένα κινούμενο όχημα.

Επιπρόσθετα, η υπερβολική ταχύτητα έχει κοστίσει πολλές ζωές τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε μοτοσικλετιστές που πιθανότατα δεν έφεραν ούτε κράνος ασφαλείας. Το ίδιο συμβαίνει με τους οδηγούς που πολλές φορές τρέχουν σε ασύλληπτα μεγάλες ταχύτητες, χωρίς ζώνη ασφαλείας, χωρίς να σκέφτονται ότι μπορεί να χτυπήσουν κάποιον ή να χτυπήσουν οι ίδιοι θανάσιμα.

Τα παιδιά και γενικότερα οι πεζοί ή και οι ποδηλάτες συχνά πέφτουν θύματα των ασυνείδητων οδηγών, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που τραυματίζονται από δική τους αφέλεια. Πολλοί ποδηλάτες δε φέρουν κράνος ασφαλείας, πιστεύοντας πως δεν το χρειάζονται και οι πεζοί περπατούν ανέμελοι στους δρόμους και όχι στο πεζοδρόμιο.

Ακόμη, υπάρχουν κανόνες για την ασφαλέστερη διακίνηση των αναπήρων που όλοι οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν και να σέβονται. Οι αναπηρικές καρέκλες πολλές φορές δε χωράνε να περάσουν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα που είναι παράνομα παρκαρισμένα στο πεζοδρόμιο. Οι ανάπηροι χρειάζεται να κατεβούν στον δρόμο για να περάσουν, με κίνδυνο να χτυπηθούν από κάποιο διερχόμενο όχημα.

Η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά όλους μας. Στοχεύουμε στη μείωση των ατυχημάτων, των τραυματισμών και φυσικά των θανάτων της ασφάλτου. Η οδική ασφάλεια δεν είναι υπόθεση του ενός, αλλά όλων μας!